

100 jaar 'Go forth unafraid'

René Berends



De façade van het gebouw van de New York Dalton School
Foto: Nieuw Historisch Dalton Archief

Bekijk de site:
<https://dalton100.org/> over
het honderdjarig bestaan
van de daltonschool in
New York.

In 1919 krabbelde de wereld op na de enorme deceptie van de loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog. Vaderlandslievendheid en streng nationalistische ideeën hadden de Europese landen naar een wereldoorlog gebracht, met aantallen doden die hun weerga niet kenden. Bovendien werd de wereld in die tijd geteisterd door de pandemie van de Spaanse Griep, die wereldwijd tussen de 20 en 100 miljoen slachtoffers eiste.

In dat tijdsgewricht, met Maria Montessori ver weg in Europa, kwam Helen Parkhurst tot de conclusie dat haar werk als vertegenwoordigster van Montessori in Amerika, op een dood punt was aanbeland.

Zo'n jaar of vier daarvoor waren overal in de Verenigde Staten initiatieven ontstaan om montessorionderwijs van de grond te krijgen. Montessori was 'booming' geweest. Parkhurst was voor de ideeën en de charmes van Montessori gevallen, waarna ze door Montessori gevraagd was om als haar vertegenwoordigster op te treden. Parkhurst was enthousiast aan de slag gegaan. Ze had scholen gesticht, opleidingen verzorgd, maar toen een nieuw bezoek van Montessori aan Amerika uitbleef, ontstonden er meningsverschillen tussen de vele initiatiefgroepen in het land. Parkhurst kon het niet meer bolwerken. Bovendien droogden de financiële bronnen op en verflauwde de belangstelling voor het montessorionderwijs in Amerika. Uiteindelijk zou het montessorionderwijs geheel verdwijnen en in Amerika pas in de jaren vijftig opnieuw geïntroduceerd worden.

Parkhurst nam ontslag bij Montessori en startte in het gebouw van een voormalige montessorischool in New York een eigen school. Daar pakte ze haar eigen onderwijsexperimenten weer op, die vanwege haar werk voor Montessori een tijdlang in de stand-bymodus hadden gestaan. De school zou uitgroeien tot de exclusieve New York Dalton School (NYDS) en Parkhurst zou de school leiden tot in 1942.

De NYDS viert dit jaar dus haar honderdjarig bestaan. Dat doet zij onder meer met verschillende tentoonstellingen waarbij de rijke geschiedenis van de school getoond wordt.

Voor 'daltonianen' van over de hele wereld zijn die tentoonstellingen gedigitaliseerd en is er een speciale website gebouwd waar het tentoongestelde materiaal te zien is: <https://dalton100.org/>.

De website laat de geschiedenis van dalton zien in 101 objecten. Ook zijn er 100 jaar daltonmomenten in beeld gebracht en zijn tegels te zien die de huidige kinderen van de NYDS gemaakt hebben, ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan van de school.