

Bewustwo(o)rding

Curlingouders

door René Berends

Nederland geniet volop van het nieuwe AVRO TROS-programma De Curling Quiz. Maar liefst 1,2 miljoen mensen keken 14 januari jl. naar de eerste uitzending van de door Frans Bauer gepresenteerde spelshow.

Het is vermoedelijk de eerste keer dat Nederland zo en masse naar curling heeft zitten kijken. En het oordeel daarover is duidelijk. Sommige mensen beschouwen het als een spelletje, dat nauwelijks serieus genomen moet worden, anderen vinden het een razend moeilijke en nog onderbelichte sport, die volkomen terecht aan het rijtje olympische sporten is toegevoegd.

Waar hebben we het over? Curling is een soort petanque (jeu de boules), maar dan niet met metalen ballen op een gravelbaan of in het zand, maar met zware granieten stenen op een curlingbaan van ijs. Een wedstrijdje gaat tussen twee ploegen van vier spelers, die om beurten een steen zo dicht mogelijk naar het huis aan de overzijde van de baan proberen te glijden, maar soms ook de stenen van de tegenpartij daar proberen weg te stoten. De stenen worden met een boog, met een 'curl' gegooid, en terwijl de steen over de gladde ijsvloer naar het huis glijdt, mag de baan geveegd worden om hem sneller of juist wat langzamer te laten glijden.

Het schoonvegen, poetsen en wrijven van de gladde ijsbaan bij curling, doet me erg denken aan het gedrag dat we tegenwoordig vaak van ouders zien.

Veel ouders vegen vanuit een grote bezorgdheid voor hun dochters en zonen straatjes schoon, vloeren glad en poetsen alle mogelijke weerstand voor hun kroost uit de weg. Ze frustreren hun koters nooit en beschermen hun kinderen boven alles door het opdoen van de ervaringen van pijn, leed, treurnis en teleurstelling te voorkomen.

Maar waar bij curling de botsing tussen de zware granieten stenen bijna onvermijdelijk is, laten veel ouders hun kinderen leven in een prins- en prinsesjescultuur. Daar kunnen die kinderen op zich natuurlijk weinig aan doen, maar ik vraag me bij al die gecreëerde prinsen en prinsesjes wel eens af waar toch de koningen gebleven zijn.

